

για τον ρόλο που παίζει η σεξουαλικότητα στη διαμόρφωση του (συγγραφικού) υποκειμένου

μα δεν έγινα άντρας»

ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ, ΝΕΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το τρίτο στεφάνι αρχίζει και τελειώνει με την αφηγήτρια Νίνα να βρίζει την κόρη της («δεν μπορώ να την υποφέρω πια... Αρκετά την τάσα τόσα χρόνια!»).

Εικόνα οικιακή, μπροπαράνοια εξόχως ελληνική που λίγο λίγο απλώνει. Η Νίνα λέει τη δική της ιστορία μαζί με την ιστορία της γειτόνισσας και πεθεράς της Εκάβης, και η αφήγηση, σε ομόκεντρους κύκλους (οι γάμοι, το σπίτι, η γειτονιά, το έθνος), πιάνει από τον Δικασμό



**Κώστας Ταχτσής
ΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΤΕΦΑΝΙ**

ΕΠΙΜΕΤΡΟ: ΜΕΝΗΣ
ΚΟΥΜΑΤΑΡΕΑΣ
ΕΚΔ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ



ΣΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΕΑΝΗΣ

που εν τούτοις φαλτσάρει αριστοτεχνικά.

Στην πρώτη ιστορία, ο ήρωας προσπαθεί να προλάβει τα θελήματα που τον βάζει να κάνει η μάνα του χωρίς να καθυστερήσει ή να κάσει τα ρέστα· δεν πετυχαίνει πάντα κι έτσι δεν ξεφεύγει ούτε το ξύλο της ούτε την απειλή, «νί θα γίνεις άντρας και θα μάθεις να μην κλαις ή θα σε σκοτώσω από τώρα μια και καλή». Στον επίλογο του διηγήματος, ο αφηγητής, ως ενήλικος πια, θα μας πληροφορήσει ότι δεν εκπλήρωσε τη μπρική προσδοκία: «Αχ βρε μάνα... ακόμα δεν έμαθα το μάθημά μου. Ακόμα δεν έγινα άντρας».

Με διαφορετικά προσωπεία ο ήρωας, καθώς μεγαλώνει από ιστορία σε ιστορία, έρχεται συνεχώς αντιμέτωπος με παρόμοιες κοινωνικές επιταγές και τις περισσότερες φορές αποτυγχάνει: η «μοντέρνα» ανδρική εμφάνιση, το σχολείο και τα «αρρενωπά» μαθηματικά, η κοινωνική θέση, τα σεξουαλικά παιχνίδια με το ίδιο και η «κατάκτηση» του άλλου φύλου, ο έρωτας, το πανεπιστήμιο· όλα επιβάλλονται ως επικλήσεις κοινωνικής αξίας (πρέπει να γίνεται/κάνεται αυτό), με όλα ο ήρωας αναμετράται και σχεδόν όλες τις φορές κάτι δεν πάει καλά, κάπου ο ίδιος πάντα περισσεύει. Σχεδόν πάντα οι κοινωνικές αυτές «εγκλήσεις» αναδεικνύονται σχετικές με το κοινωνικό φύλο, την κοινωνική θέση του άνδρα και τη γυναικά, τον ανδρισμό και τη γυναικότητα. Και η αδυναμία του ήρωα να εναρμονιστεί πλήρως συνδέεται, όσο

Έρθε ο καιρός να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τον Κώστα Ταχτσή σαν τον συγγραφέα-του-ενός-βιβλίου και να δούμε το στοίχημα που βάζουν τα υπόλοιπα κείμενά του. Ο κύκλος διηγημάτων «Τα ρέστα» (1972) που αμφισσπούν τις ζεκάθαρες σεξουαλικές ταυτότητες, είναι ίσως το αρτιότερο βιβλίο του

ράλληλη κατάκτηση του αφηγηματικού και του σεξουαλικού εαυτού. Στην τελευταία ιστορία ο αφηγητής είναι πια συγγραφέας, γράφει για τις δυναμικές γυναίκες της οικογένειάς του και ρίχνει και μια χοντροκομένη αυτοψυχανάλυση κατά την οποία «θυμάται» την πρώτη του ερωτική επιθυμία: ειρωνευόμενος καίτον εαυτό του, μάλλον, και τις προσδοκίες των αναγνωστών του, θα καταλήξει να περιγράφει την ερωτική θαλπωρή που ένιωσε κάποτε, ως βρέφος, δίπλα στον γυμνό... πατέρα του!

μέχρι Κατοχή και Εμφύλιο. Η πρόκληση του μυθιστορήματος,

προφανής: σε μίμηση γλώσσας προφορικής, γιαγιά-Εκάβη μάνα-Νίνα, τσούκου τσούκου κουτσομπολιό, νεύρωση και υστερία, ξαναγράφουν την Ιστορία. Η πρώτη έκδοση του βιβλίου, το 1962, έμεινε απούληπτη. Και ξαφνικά, μετά την επανέκδοσή του το 1970, *Το τρίτο στεφάνι* έγινε το πλέον ευπώλητο

ελληνικό βιβλίο του αιώνα. Γιατί; Ίσως λόγω της βαθιάς ιστορικοπολιτικής ειρωνείας του (η Νίνα «μιλάει» το 1951-52, νομίζοντας ότι δικασμός, βία και πολιτική αστάθεια τελείωσαν πια και όλα θα πάνε καλά!), αλλά σίγουρα και της αφτιασιδωτης δημοτικής του. Η τεράστια επιτυχία του *Στεφανιού* μες στη Δικτατορία, πρέπει να ιδωθεί και ως αντίδραση απέναντι στην παπαδοπουλική καθαρεύουσα και τον εθνοστόμφο (Πρέκας!) στις φιέστες και τις «ιστορικές» ταινίες της εποχής. Είναι στο κλίμα αυτής της υποδοχής που ο Ταχτσής αποφάσισε να εκδώσει και *Ta Rēsta*.

Οι σχέσεις με τον προοδευτικό χώρο

Κάτι που συχνά ξεχνάμε είναι το πόσο ο Ταχτσής στήριξε τη σχέση του με τις προοδευτικές προσδοκίες της εποχής του, εκτός των άλλων, και στο γεγονός ότι προέβαλε συντονισμένα στα γραπτά του και την ομοφυλόφιλη σεξουαλικότητα. Εκμεταλλεύμενος μάλιστα τα πορώδη όρια μεταξύ αφηγητή και συγγραφέα, έπαιξε εξαρχής και με τα όρια της αναφοράς στην ομοφυλόφιλία σε προσωπικό επίπεδο, αποκαλύπτοντας έντεχνα τη δική του ομοφυλόφιλη ταυτότητα και τις παρενδυτικές συνήθειές του, τις οποίες έτσι ενέτασσε στον συγγραφικό μύθο του. Δεν είναι τυχαίο ότι όσα διηγήματά του είχαν πρωτοδημοσιευθεί την περίοδο 1964-67 στο πρωτοποριακό «τετράδιο αναζητήσεων». Πάλι που εξέδιδε ο Νάνος Βαλαωρίτης, είναι όλα γραμμένα σε πρώτο πρόσωπο και υπαινίσσονται όλα την ομοφυλοφιλία του αφηγητή/συγγραφέα, ενώ ένα, το «Μικρό αυτοβιογραφικό δοκίμιο» του 1967, μιλάει και για την παρενδυσία του («όταν παρίστανα τη γυναίκα φαινόμουνα τέλεια γυναίκα»). Το διηγήμα αυτό είναι που θα κλείσει *Ta rēsta* το 1972.

Η φιγούρα του ομοφυλόφιλου συγγραφέα που αυτοεκτίθεται είχε συνδηλώσεις δυνάμει ριζοσπαστικές στα τέλη της δεκαετίας του '60, και ο Ταχτσής αυτό το εκμεταλλεύτηκε. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι όταν κλήθηκε, ακριβώς λόγω της εικόνας που και ο ίδιος είχε καλλιεργήσει, να συμμετάσχει στο ομοφυλόφιλο κίνημα στα τέλη της

δεκαετίας του '70, τότε αισθάνθηκε άβολα, εκνευρίστηκε, πάρε θέσεις ανακόλουθες και αρνήθηκε να το παρακολουθήσει. Γιατί όμως συνέβη αυτό, μπορεί κανές να το κατανοήσει αν ξαναδιαβάσει *Ta Rēsta*.

Επαναστατικότητα

Από τη μια, λοιπόν, ένας ομοφυλόφιλος Ταχτσής κρυφοφαίνεται στις κουίντες των διηγημάτων και εξασφαλίζει το πλαίσιό τους· από την άλλη, όμως, μέσα από την επιμονή του στη διάσπαση του υποκειμένου, το βιβλίο αναδεικνύει ουσιαστικά τη ρευστότητα των κατηγοριών του κοινωνικού φύλου και τη διαβρωτική δράση της σεξουαλικότητας. Τα ρέστα μπορούν παράλληλα να διαβαστούν και ως ένα από τα πρώτα βιβλία πεζογραφίας που μιλούν τόσο ξεκάθαρα για τις σημαντικές περιστάσεις και να εκφράζεσαι ως ομοφυλόφιλος στην ελληνική κοινωνία, αλλά και ως η αμφισβήτηση των ξεκάθαρων σεξουαλικών ταυτοτήτων, περιλαμβανομένης και αυτής του ομοφυλόφιλου, του γκέι, της αδερφής, του παρενδυτικού. Πρόκειται για βιβλίο οριακό, ανοιχτό, πληθυντικό, που σήμερα θα ονομάζαμε με τη λέξη της θεωρητικής μόδας *queer*, δηλαδή σεξουαλικά ρευστό, αντικανονικό και επαναστατικό, και που γι' αυτό τον λόγο, ίσως σήμερα περισσότερο από τότε, μπορεί να δείξει και τη βαθιά πολιτική αξία του· σε πείσμα ίσως, πλην όμως σίγουρα και προς τέρψιν, του συγγραφέα του.

David Leavitt

Ο υπάλληλος από την Ινδία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Η αληθινή ιστορία της σχέσης ανάμεσα στον διάσημο Βρετανό μαθηματικό Γκ.Χ. Χάρντι και τον άγνωστο ιδιοφυή Ινδό αυτοδίδακτο μαθηματικό Σρινιβάσα Ραμάνουτζαν. Το βιβλίο αναπλάθει με ιστορική ακρίβεια το πνευματικό και πολιτικό κλίμα των χρόνων του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και ζωντανεύει με συναρπαστικό τρόπο την ακαδημαϊκή ατμόσφαιρα στο Κέιμπριτζ, ενώ μεταξύ άλλων κάνουν την εμφάνισή τους ο Ντ.Χ. Λώρενς, ο Μπέρτραντ Ράσελ, ο Τζων Μέντεντραντ Κέυνς και ο Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν.



ΠΟΛΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ: ΑΙΟΛΟΥ 33
τηλ.: 210 36 43 382, fax: 210 36 36 501
e-mail: info@polis-ed.gr